

Gespreksvragen/ gedachten:

1. Woorden: tijdens de preek werden een paar woordenlijsten getoond.

Werkwoorden	Woorden over Jezus
redden, helpen, verdedigen, bewaren, vrijmaken, overwinnen, beschermen, genezen, verkondigen, vertellen, bevrijden, verlossen, uitdagen, roepen, vragen, bouwen.	rijk, perfect, compleet, opbouwend, zegenend, liefdevol, krachtig, mooi, vreugde gevend, rustgevend, en veel meer.

Heb jij ervaring met deze 'woorden' in je leven? Is dat lang geleden of recent? Wat voor emoties en gedachten komen daarbij op over wie Jezus is voor jou? Wat hij voor je doet? Hoe hij aan het 'werk' is voor jou en onze gemeente?

2. De spreker had het over het goede nieuws en de keerzijde van dit nieuws. Wat doet dat met je in relatie tot de mensen om je heen?
3. Hoe heb jij de tekst van Mat 28:19 (de Grote Opdracht) tot nu toe altijd gezien? Hoe zie je dat in de praktijk in de gemeente of ergens anders?
4. *'Al reizende, maak discipelen!* – werd genoemd in de prediking; de andere optie om de tekst te vertalen. Hoe heeft deze vertaling en nadruk op discipelen maken, jouw perspectief of idee over de grote opdracht veranderd?
5. Ben je 'warm' geworden om 'meer' getuigen te zijn van Jezus? Of was je dat al? Wat maakt je enthousiast? En als je niet zo warm bent, hoe zou dat kunnen veranderen?

Suggestie:

Neem deze week de tijd om samen en/of individueel te bidden voor de mensen om jullie/ je heen (indien mogelijk noem ze bij naam), maar ook om te bidden over je eigen gevoel en gedachten rondom het thema.